

Met intussen nog maar vier kandidaten stevent 'Het Zesde Zintuig' af op een spannende apotheose. Hoewel, spannend? «Ik wist op voorhand hoe het zou aflopen», vertelt kandidaat Philip. «Ik heb voor de opnames iedereen gependeld en wist dus meteen wie zou winnen en ook

waar ik zelf zou eindigen.» Wij hebben helaas pendel, en weten dus nog niét wie vanavond zal winnen. We zetten de vier overblijvers en hun strafstorie eens voor u op een rijtje.

STIJN VAN HOVE EN JASMINE VAN DEN BERG

Het laatste nieuws 201-11/01

«Ik weet nu al wie gaat winnen»



Philip moest, net als de andere kandidaten, pasgetrouwde koppeltjes verenigen voor een proef. vtm

PHILIP:

«400 telefoontjes»

De flamboyante Philip valt op door zijn pendel en zijn Porsche. «Mijn praktijk draait nu eenmaal goed», zegt hij. «Zo goed zelfs dat ik er een deel van mijn privé-tijd moet voor inleveren.»

Sterkste ervaring: «Dat was in de aflevering met Martine Jonckheere. Ik zat geblinddoekt voor haar en ineens vielen me twee namen te binnen. Martine en Marie-Josée. Toen ik mijn blinddoek afnam zaten de camera-mensen me met open mond aan te staren. Zeker toen ze hoorden dat Marie-Josée de tweede naam van Martine was. Sommigen dachten dat het door-gestoken kaart was.»

Sterkste vé: «Een gezond kwam ik 'Qua geer nie er nie vrouw' telde h nog wo maken ter belo op met ze over **Praktijk** ring m 400 vriend ben toe een he praktijk **Wie** «Evelin ligt Ev dat ze

JACQUELINE: «Ik maak de mensen niets wijs»



Vorige week leek Jacqueline de mist in te gaan toen ze presentator Johan Terryn niet kon lokaliseren. Maar toen ze koppeltjes verenigde, sloeg ze spijkers met koppen.

Sterkste ervaring? «Vertellen over de moordzaak van Jeffrey Ottevaere was heel intensief. Voor de eerste keer gaf ik een entiteit de toestemming om mijn lichaam te gebruiken. Mijn gidsen geven mij bescherming en lieten me weten dat ik Jeffrey zo informatie moest laten geven.»

Sterkste ervaring privé? «Ik had ooit een gesprek met iemand die heel spontaan over haar overleden vader begon te praten. Terwijl zij sprak ging ik in trance en ik voelde dat ik contact had met de vader. Ik heb dat een hele tijd verzwegen, tot mijn vriend aanraade om het toch te vertellen. Als het een positieve boodschap is, waarom niet? Tussen hemel en aarde is meer en ik ben daar gevoelig voor.»

Praktijk? «Ik ga nog maar pas bewust om met mijn gave, ik groei nog. Maar het is de bedoeling dat mensen naar mij komen als ze hulp nodig hebben. Ik maak ze geen blaasjes wijs. Misbruik maken van mensen die je hulp nodig hebben, vind ik verschrikkelijk.»

Wie mag winnen? «Ik vind Naomi heel sterk in het zien van scherpe details.»

EVELINE:

«Ik verras mezelf»



Eveline maakte indruk toen ze bij de test over Liam VandenBranden als enige zei dat het over de ontvoering van een kind ging.

Sterkste ervaring? «Ik stond van mezelf te kijken toen ik bij de bunker de naam 'Hitler' doorkreeg. Dat had ik van mezelf nooit verwacht, want ik ben ook maar een mens van vlees en bloed.»

Sterkste ervaring privé? «Mijn vriend liep op de kermis. Plots kreeg ik thuis een beeld door. Voor hem liep iemand met een rood hemd. Toen ik hem in een sms vroeg of dat klopte, kreeg ik een verrast bericht: 'Ben jij hier ook?' Minder leuk is dat ik altijd kan raden welke cadeautjes hij gekocht heeft.»

Praktijk? «In mijn alternatief schoonheidscentrum in Tongeren komen elke dag mensen langs voor spirituele consulten.»

Wie mag winnen? «Ik vind alle kandidaten schitterend.»

NAOMI: «Ik

zeker bij de laatste drie»



Met de afbeelding van een vrouw in contact brengt me Naomi de meest originele date. «Van bij het begin bij de laatste drie zal Naomi zelfverzekerd zijn.»

Sterkste ervaring? «Ik heb een garage waar ik vroeger de moord op de vader vonden en de bouw van de buid bouwen.» (Naomi zichzelf en sprak over veel doden op zijn kermis.)

Sterkste ervaring privé? «Ik mijn gaven gebracht, maar achteraf ven gevreesd. De persoon ter de tralies, maar ander kwalijk. Daarom had ik dat ik niet graag aan het nemen als er onopgelost voorkomen. Ik was dan toen dat wél het geval bleef.»

Praktijk? «Vroeger had ik 6 tot 8 weken. Nu maanden wachten vóór de aflevering.»