

€ 1,80 LUXEMBURG € 1,80  
OTHER COUNTRIES € 3,30

WEEKBLAD NR 48 • 25 NOVEMBER 2008 • TV-PROGRAMMA'S VAN 28 NOVEMBER T/M 4 DECEMBER • WWW.STORYMAGAZINE.BE

# story



**HET ZESDE  
ZINTUIG  
SLAAT IEDEREEN  
MET VERSTOMMING**



**JACQUELINE** 'Zelfs thuis  
word ik omringd  
door schimmen'



**VERNIETIGENDE  
ONTHULLINGEN**

**De liefdesaffaire  
Morel & Vanhecke  
HAAR EX SPREEKT**  
"Marie-Rose is niet ee  
het enige avontuurtje  
van Frank Vanhecke!"



**EVELINE**  
'Ik weet wanneer  
mijn vriendin gaat  
sterven. Maar ik zwijg'



**NAOMI**  
'Ik voorspel  
kanker  
sneller dan  
een dokter'



**ALLEEN STORY  
WAS UITGENODIGD!**

**HET STILLE LIJDEN VAN DE FINALISTEN**  
**HUN PRIVÉ-LEVEN IS  
ZOVEEL STRAFFER  
DAN WAT JE ZIET OP TV**



**ACHTER DE  
SCHERMEN**  
van een  
**KONINKLIJK BANK**



## Jacqueline

'Ik probeerde te  
verstoppem  
dat ik in trance  
ging. Tevergeefs'

Na een overdonderende ervaring op haar twaalfde besliste Jacqueline dat ze niets meer met het paranormale te maken wilde hebben. Anderhalf jaar geleden nam ze toch de draad weer op, net op tijd om de halve finale van *Het zesde zintuig* te halen. En dat kan volgens Jacqueline geen toeval zijn...

### ABNORMAAL

"Als kind heb ik jaren oprecht gedacht dat alle andere kinderen dezelfde dingen zagen als ik. Tot ik op de middelbare school door kreeg dat er iets mis was met een bepaalde lerares. Dat voelde ik zó sterk dat ik - ook al liggen zulke dingen echt niet in mijn aard gewoon op haar móést afstappen. Toen ik haar zei dat er iets met haar scheelde, en dat ze zich vast niet zo goed voelde, reageerde ze erg fel, op het agressieve af. Ik schrok me kapot. Ik ben dagen compleet overdonderd geweest door wat er gebeurd was. Toen begon ik te beseffen dat wat ik had niet normaal

was, dat niet iedereen het kon en dat ik er mensen mee kon kwetsen. De beslissing is toen heel snel gevallen: ik wilde er niets meer mee te maken hebben, die paranormale gave zou voor mij veel te lastig zijn.”

### SCHIMMEN

“Op mijn zestiende liep ik stage als verpleegkundige in een ziekenhuis. Op een nacht zag ik schimmen door de kamer lopen. Ik was doodsbang, zeker toen ik ineens doorkreeg dat het om mensen ging die ik had verzorgd en die inmiddels overleden waren. Ik ben in een bed gekropen, met de lakens over mijn hoofd, maar de stemmen en het geroezemoes gingen niet weg. Als entiteiten aanvoelen dat je bang bent, blijven ze je volgen. Bij mij werd het zo erg dat ik mijn studie verpleegkunde heb moeten stopzetten. Ik heb toen nooit aan iemand durven vertellen wat de echte reden van mijn beslissing was.”

### TOEVAL

“Mijn helderziendheid heeft jarenlang weggezeten, als in een schuif die ik heel bewust had gesloten. Anderhalf jaar geleden leerde ik iemand kennen met wie het goed klikte.

## 3 MEEST MEMORABELE ZESDE ZINTUIG-MOMENTEN

- Tijdens de proef met Hitler omschreef zij tot in de details de vorm van een nazihelm uit de Tweede Wereldoorlog.
- Kon tijdens een proef in een ingestorte grot waarin achttien doden vielen als enige voelen dat 'er stenen naar beneden kwamen en mensen bedolven raakten'.
- Voelde perfect aan dat een KSA-leider om het leven werd gebracht door een liefdesrivaal, en herbeleefde zijn stervensproces voor de camera's.

Ze is therapeute, maar is ook spiritueel be-gaafd. *Ik voel dat jij een gave hebt*, zei ze al snel na onze ontmoeting. *Doe er iets mee, Jacqueline, je kunt het beter dan je zelf denkt*. Ik twijfelde enorm. Toen kwam ineens die oproep voor *Het zesde zintuig* op tv. Ik twijfelde nog meer, was bang om op televisie dome dingen te doen. Achteraf gezien kan die timing geen toeval zijn. Dit moest gewoon gebeuren van hierboven.”

### TRANCE

“Een kennis was tijdens een gesprek over haar overleden vader begonnen. Een tijdje later zat ik met mijn man - die nog nergens van wist - in de zetel tv te kijken, toen die overleden vader plots contact met mij zocht. Ik raakte in trance. Tevergeefs probeerde ik dat weg te steken voor mijn man, maar het was te sterk. Ik heb het hem toen verteld. *Als je denkt dat je die vrouw hiermee kunt helpen, moet je het haar vertellen*, zei hij. Zijn reactie deed erg veel deugd, zeker omdat mijn man heel sceptisch is, en altijd eerst moet zien voor hij iets gelooft. Hij steunt mij, maar is wel diegene die me de meest kritische vragen durft te stellen. Ik vind dat niet slecht: hij houdt mij met mijn voeten op de grond.”

### MIJN MOMENT

“Toen ik geselecteerd werd voor *Het zesde zintuig* en op tv kwam, stond mijn omgeving compleet perplex. Niemand wist van mijn gave, zelfs mijn naaste familie viel compleet uit de lucht. Hoe verder ik raakte in de proeven, hoe verbaasder ik werd. Ik had bijna geen paranormale ervaring, in tegenstelling tot de meeste andere deelnemers, die al jaren met hun gave bezig zijn. Ik ben tot het uiterste gegaan omdat ik voelde dat ik het kon, maar bij momenten was ik doodop van alle energie die vrijkwam. Ik besef dat dit mijn moment is, dat ze me hierboven deze richting hebben aangewezen. Dat geeft me zoveel vertrouwen. Ik ben jaren niet klaar geweest om met mijn gave om te gaan, maar nu kan ik alles aan.”

### GEHUIL EN GESCHREEUW

“Met wat ik nu weet en geleerd heb, worden veel dingen uit het verleden duidelijk. De angst die ik als kind voelde bij het bezoeken van bunkers of ruïnes, bijvoorbeeld, omdat ik constant mensen hoorde huilen en schreeuwen en het niet kon plaatsen. Ik sta zoveel verder nu. Soms zit ik 's avonds in de zetel en zie ik schimmen van overledenen in de ruimte. Ik ben niet meer angstig omdat ik weet dat mijn gidsen mij beschermen, en dat ze mij niets zullen doen. Ik ben nergens meer bang voor, ook niet voor reacties van mensen die niet geloven wat ik vertel. Ik heb er lang over gedaan, maar ik sta sterker dan ooit.”



Jacqueline probeert te achterhalen of deze twee mensen getrouwd zijn.